

”Gud visar oss vägen
till sann frid genom Maria,
Moder till Alla Folk”

Föredrag av P. Paul Maria Sigl

BÖNEDAG
TILL MARIAS ÄRA,
MODER TILL ALLA FOLK



”FÖR DENNA *B*ILD IN I VÄRLDEN!
OCH NU TALAR JAG INTE ENDAST FÖR DITT LAND,
UTAN FÖR HELA VÄRLDEN.
DENNA VÄRLD HÅLLER PÅ ATT GÅ UNDER.
VÄRLDEN KOMMER ATT GENOMLIDA DEN ENA KATASTROFEN EFTER DEN ANDRA.
VÄRLDEN KOMMER ATT BLI OCH ÄR EKONOMISKT OCH MATERIELLT RUINERAD.
KRIG KOMMER ATT FORTSÄTTA SÅ LÄNGE INGEN HJÄLP KOMMER FRÅN DEN SANNA ANDEN.
LED FOLKEN TILLBAKA TILL KORSET! ”

Amsterdams budskap den 15 november, 1951

BÖNEDAG TILL MARIAS ÄRA, MODER TILL ALLA FOLK

LanXess-Kölnarena, Köln, Tyskland, Pingstsöndagen, 31 maj, 2009

Föredrag av P. Paul Maria Sigl

”Gud visar oss vägen till sann frid genom Maria, Moder till Alla Folk”

Kära bröder och systrar, kära pilgrimer från när och fjärran!

För exakt femtio år sedan, den 31 maj, 1959, uppenbarade sig Maria som *Vår Fru, Moder, till Alla Folk*, för sista gången i Amsterdam. (1)
Vilken glädjefylld försyn att vi kan fira denna Böldag på guldjubiléet i Hans Eminens Kardinal Joachim Meisners stift.

Gemensamt uppfyller vi Vår Frus brådskande önskan som hon uttalade redan för 54 år sedan: *”Se till att folken varje år samlas kring denna tron, framför denna bild. Detta är den stora tjänst som Maria, Miriam, eller Vår Fru av Alla Folk, kan ge till världen.”* (31 maj, 1955) Det är därför Vår Fru som har inbjudit oss hit för att ge oss särskilda nådegåvor. Som sådan är hon faktiskt vår ”värdinna” idag!



Vår Moder till Alla Folks ankomst – den ”Marianska Erans” höjdpunkt

Många av er har nu under årtal varit trogna anhängare till Vår Moder till Alla Folk. Men för alla dem som vi varmt välkomnar för första gången – och de är väldigt många – skulle jag vilja berätta lite om Vår Fru av Alla Folks unika betydelse.

Den så kallade ”Marianska Eran” började 1830 med Immaculatas uppenbarelse i Rue du Bac, Paris (2), där Maria uppenbarade den Mirakulösa Medaljen för oss.

Detta tidsavsnitt kallas därför den Marianska Eran för att Guds Moder aldrig tidigare har låtit sin moderliga kärlek och närvaro bli känd på så många olika platser – och detta främst i Europa. Låt oss bara tänka på de kyrkligt godkända uppenbarelseplatserna som La Salette, Lourdes, Knock på Irland, Fatima, Beauraing och Banneaux i Belgien.

Vi behövde hennes mäktiga, beskyddande närvaro och kännbara närhet, för under de senaste 180 åren har Satan försökt sig på ett frontalangrepp på Gud, som aldrig förr, för att förstöra nationer, Kyrkan och världen. Den ”Marianska Eran”, som är så viktig för oss alla, började med Immaculatas ankomst och uppenbarelse av den Mirakulösa Medaljen. (3)





Med VÅR FRU, VÅR MODER TILL ALLA FOLKS ankomst i Amsterdam nådde den ”Marianska Eran” sin höjdpunkt. (4) Kanske överraskar detta er, men ni kommer att förstå det bättre medan vi fortsätter. Om vi uppfyller Guds önskningar som uppenbarats för oss i Amsterdam kommer vi, faktiskt, att ledas in i en ny era, en ny Pingst, en ny tid.

Trots att serien av Amsterdams uppenbarelser skedde för 50 år sedan, så har de inte försvagats i betydelse. Tvärtom! Vi lever i en tid då praktiskt taget alla aspekter av Kyrkans och världens liv befinner sig i en nästan hopplös kris och världsfreden är hotad som aldrig förr. I detta sammanhang framstår den ojämförliga betydelsen av Vår Fru av Alla Folks budskap, uppenbarelser unik betydelse.

Under den närmsta tiden kommer vi alla utan undantag att djupare behöva förstå hur mycket den efterlängtade freden i våra familjer och världen beror på att vi *idag och nu* gör exakt det som Modern till Alla Folk önskar i Amsterdam! Allt beror på hur vi medverkar!



Låt oss ta lärdom av Fatima!

Kära pilgrimer, för att visa er hur avgörande vår samverkan är i samband med uppenbarelserna i Amsterdam, skulle jag vilja påminna er om Fatima. (5) Återblicken på Fatima visar oss på ett dramatiskt vis vad som sker när vi fäster för lite tilltro på Marias ord och endast tveksamt följer hennes moderliga plan.

Paradoxen är denna: Fatimas övernaturlighet erkändes på högsta nivå, men ändå väntade vi alldeles för länge att i handling omsätta Vår Frus önskningar.

1917, mot slutet av det första världskriget, varnade Rosenkransens Drottning oss i Portugal för Ryssland (6) och den världsvida spridningen av dess ateistiska ideologi. Men det togs inte på tillräckligt allvar. Följaktligen spreds militant ateism som vild eld och förslavade de länder som blev brutalt invaderade ett efter ett.

Här ser vi ryska pansarvagnar under invasionen av Tjeckoslovakien 1968. Över en natt befann sig studenter och familjefäder i Prag maktlösa inför fullbordat faktum. (7)

Denne slovakiske arbetare i Bratislava (8), som plötsligt stod med ryska pansarvagnar framför sig när han kom hem från fabriken, slet sönder sin skjorta mitt på gatan i smärta över sin hjälplöshet.

Bara i Ryssland förstördes fler än 50 000 kyrkor och kloster och miljoner dog i Gulag, de Sibiriska fångelselägren. Låt oss inte glömma att vi kunde ha förhindrat allt detta om vi hade lyssnat till vår moders varnande rop i Fatima!

På samma sätt varnade Rosenkransens Drottning oss för andra världskrigets drama – 20 år innan det bröt ut!



För att förhindra kommunism, nationalism (9) och andra världskriget avslöjade hon konkreta nådefulla medel: Rosenkransbön (10), Gottgörelsekommunion den första lördagen varje månad och konsakringen till Marias Obefläckade Hjärta.

Tyvärr uppfylldes inte hennes moderliga önskan och därför dog miljoner människor i koncentrationsläger (11) och vid fronterna. Soldater som inte miste sina liv på slagfälten slutade som krigsfångar. Denna bild (12) visar tyska krigsfångar i Moskva före deporteringen till Sibirien. Det hat med vilket Satan önskar tillintetgöra allt (13) som påminner oss om Gud kan bäst visas med Montecassinos kloster, det mest kända och vackra benediktinklostret i världen. Här ser vi det efter bombningen. (14, 15)

Europas städer, särskilt de tyska, låg i aska, för att inte nämna Hiroshima och Nagasaki. Detta är en flygbild av Hiroshima från september 1945, en månad efter det att den första atombomben i krigshistorien jämnat staden helt och hållet med marken. (16)

Eftersom vi idag är i Köln vill jag visa er en annan bild av Köln, som togs år 1945, då Köln som så många andra tyska städer liknade en spökstad. (17)

Detta skedde tyvärr eftersom vi inte tog Vår Frus ord på allvar. Det är chockerande när vi tänker på att vi kunde ha förhindrat allt detta oförklarliga lidande och misär.



Maria kommer till Amsterdam



Men som en kärleksfull moder lämnar Maria oss aldrig ensam! Därför skyndade hon ännu en gång till vår hjälp mot slutet av andra världskriget, denna gång i Nederländerna. Den 25 mars, 1945, på Herrens Bebådelses fest (18), uppenbarade sig Vår Fru i total tystnad för den 40 åriga Ida Peerdeman i hennes lägenhet i Amsterdam.

Under 14 års tid talade Modern till Alla Folk i 56 uppenbarelser till enskilda nationer och folk, huvudsakligen till Tyskland. Hon riktade sina ord till Påven, till biskopar, präster och ordensfolk, till familjer, till män, kvinnor och barn, och till alla människor av god vilja. Liksom en moder varnade hon oss för trons och moralens förfall, för olyckor och krig. Hon förklarade att hon vill rädda oss från en hotande global katastrof och leda oss in i en ny andefylld, en fredens tid. Mot slutet påminner Vår Fru av Alla Folk oss om sakramentens rikedom och gudomliga kraft, särskilt den Heliga Eukaristin.

Hon ber oss framförallt om kärlek på så sätt att visionären en gång såg ordet ”KÄRLEK” skrivet med stora bokstäver på himlen. Hon leder därför mänskligheten tillbaka till Korset, till kärlekens höjdpunkt; till Korset, barmhärtighetens källa, till skapelsens centrum. Därför har vi medvetet placerat vår frälsnings kors med den Gudomliga Barmhärtighetens bild i mitten av Kölnarenan.

Visionären Ida Peerdeman

Idag är väldigt många här för första gången och därför vill jag säga några få ord om visionären Ida Peerdeman. Denna bild visar (19) henne vid 27 års ålder. Ida var utomordentligt blygsam och en förebild i lydnad mot sin biskop och andlige vägledare. Trots att hon aldrig gifte sig upplevde alla som kände henne väl som en sann moderlig kvinna.

Som 12 åring, medan hon var på väg hem från sin veckobikt, hade hon sitt första möte med en strålande ”kvinna” klädd i vitt. Det var den 13 oktober, 1917, samma dag som Vår Fru uppenbarade sig för sista gången i Fatima, då solundret (20) inträffade. Tolvåringen visste emellertid ännu ingenting om dessa händelser.

Många år senare beskrev Moder Ida - som vi ser här i denna bild (21) - sina häpnadsväckande visioner, då hon inte bara såg olycksbringande händelser, som kunde förhindras, utan även Kyrkans förnyelse, som ofelbart kommer att ske genom en *kärlekens nya Pingst*.



Moder Ida dog den 17 juni, 1996, vid 90 års ålder. Dåvarande Stiftsbiskopen av Haarlem-Amsterdams stift, Monsignor Henrik Bomers, som vördade den avlidna visionären ledde begravningen. (22) Om han inte hade varit övertygad om budskapens äkthet tror jag inte att han någonsin skulle ha gjort något sådant.

Under begravningsmässan sade han i sin predikan: *"Vi är samlade här tillsammans som människor som har älskat, beundrat och uppskattat Ida Peerdeman..."*

I alla fall, skulle jag här vilja säga att jag kände Ida ganska väl... Hon var alltigenom jordnära fram till sin sista dag och hon hade stor ovilja mot något som helst lovprisande av sin egen person... det står alldeles klart för mig att hon var fullkomligt ärlig och talade sanning om det som hon hade upplevt."



Bevis på äkthet

Naturligtvis så kom Biskop Bomers till denna positiva uppfattning om henne genom personliga möten och samtal med visionären, men säkerligen också genom bevisen på äkthet. Gud gav talrika och fascinerande bevis i Amsterdam som är unika i Marianska uppenbarelser historia.

Vår Fru av Alla Folk sa om sina budskap: *"mina tecken är i mina ord."* (31 maj, 1957) Detta betyder att hon bevisar sina budskaps äkthet åter och åter genom oräkneliga förutsägelser som går i uppfyllelse under årens lopp.

På grund av tidsbegränsningar, tillåt mig att endast nämna några få exempel.

Redan 1950 såg Ida Tysklands återförening. I en vision pekade Vår Fru på en tjock linje genom Tyskland och sa: *"Europa är delat i två."* (10 dec., 1950) Då såg visionären hur Vår Fru gjorde en gest med sin hand och med en rörelse raderade linjen.

Nästan fyrtio år senare, 1989, bevittnade vi Berlinmurens fall (23) - om vilken den före detta östtyske presidenten Honecker tio månader tidigare hade sagt: *"Muren kommer att finnas kvar ytterligare hundra år."* (24) Honeckers övertygelse är lätt att förstå när man ser denna militärparad (25) som skedde endast några få veckor före omstörtningen i oktober 1989.

Visionären såg också amerikanernas första månlandning (26) 1969, 23 år innan den faktiskt ägde rum. Vid denna vision upplevde Ida även viktlöshet som hon i detalj beskrev för sin andlige vägledare. (7 feb., 1946)





En annan gång leddes Ida i en vision in till Sankt Peters Basilika. Hon såg alla biskopar i världen med vita mitror, den Helige Fadern med en tiara och en tjock bok. (27) Ingen i världen, visionären minst av alla, kunde ens ha misstänkt att hon med denna imponerande vision den 11 februari 1951 såg det Andra Vatikankonciliet som inträffade elva år senare.



Det starkaste beviset på äkthet gav Vår Fru till visionären natten mellan den 18 och 19 februari 1958. Hon tillkännagav för henne att i början av oktober, det vill säga åtta månader senare, skulle Påven Pius XII (28), som då var vid god hälsa, dö.

”Lyssna. Den Helige Fadern, Påven Pius XII, kommer att tas upp ibland Oss i början av oktober detta år. Vår Fru av Alla Folk, Medåterlöserska, Medlarinna och Förespråkarska, kommer att leda honom till evig glädje.”



Vår Fru önskade att visionären inte skulle tala om detta budskap till någon. Hennes andliga vägledare respekterade denna absoluta tystnad, men han bad Ida att lämna det hemliga innehållet i ett slutet kuvert hos honom. Hon bevarade en kopia av budskapet hemma.

Påven Pius XII dog faktiskt i början av oktober (29) i Castel Gandolfo († 9 oktober, 1958). Samma dag gick moder Ida till sin andlige vägledare och visade honom kopian av budskapet som nu hade blivit verklighet.



Detta bevis på äkthet var naturligtvis ännu mer övertygande för hennes andlige vägledare, för att, som präst visste han mycket väl att en persons dödsdag är bestämd och känd endast av Gud. Följaktligen, skickade hennes andliga vägledare, Fader Frehe OP (30), det förseglade kuvertet till Rom. Vi kan lätt mäta den oerhörda betydelse för Kyrkan och världen, som budskapen i Amsterdam har om Gud tillåter att bevisen på deras äkthet inkludera till och med ett koncilium och en helig påves liv och död.

Kyrkans position

Därefter sysselsatte sig inte bara Biskop Huibers och hans efterträdare utan även Troskongregationen i Rom med händelserna i Amsterdam.

Utredningen och undersökningen av stiftskommissionerna pågick under ett antal år. I maj 1974 skickade Troskongregationen ett brev till Biskopen av Haarlem, Monsignor Zwartkruis, och publicerade i l'Osservatore Romano notifikationen *”non constat de supernaturalitate”* vilket betyder att *”det övernaturliga ursprunget”*, vid denna tid, *”inte är fastslaget”*.

Tjugotvå år senare, 1996, beslöt Biskop Henrik Boomers av Amsterdam och Hjälpbiskopen Jozef Punt sedan de mottagit många böner från stiftet och från utlandet och efter att ha tillfrågat Troskongregationen, att officiellt tillåta den allmänna vördnaden av Maria under den bibliska titeln *”Vår Fru av Alla Folk”*.



(Bild 31: de två biskoparna vid den 2a Internationella Böndagen 1998. Den österrikiske Kardinalen, Alfons M. Stickler († 2007) av Rom, är bakom dem som huvudcelebrant; han trodde alltid på äktheten av Amsterdams budskap.)

De gjorde detta genom ett skriftligt meddelande, som publicerades för exakt tretton år sedan idag, den 31 maj, 1996. Bland annat återfinns följande däri:

"Man måste å ena sidan åtskilja mellan uppenbarelser/budskap och å andra sidan den Marianska titeln 'Vår Fru av Alla Folk'.

För tillfället kan Kyrkan inte göra ett uttalande om uppenbarelsernas övernaturliga karaktär och budskapens innehåll. Var och en är fri att bilda sig ett personligt omdöme efter sitt eget samvete. Bönen 'Herre Jesus Kristus...' som ingår i titeln 'Vår Fru av Alla Folk' har sedan 1951 åtnjutit Kyrkans godkännande av Monsignor Huibers, som var Biskop av Haarlem på den tiden. Enligt vår åsikt finns det inte någonting att invända mot den allmänna vörndaden av den Saliga Jungfrun Maria under denna titel."

Den 31 maj 2002 tog den nuvarande biskopen i Amsterdam, Msgr. Josef M. Punt, skriftligt ställning beträffande äktheten av Marias, som Alla Folks Moders, uppenbarelser i Amsterdam under åren 1945-1959. (32)

I hans ställningstagande heter det:

"Som bekant har min företrädare Monsignor Huibers och jag själv tidigare gett tillåtelse till allmän vörndnad 1996...

Under de följande sex åren såg jag att vörndnaden rotat sig i miljoner människors andliga liv överallt i världen (33) och att den har många biskopars stöd... (34) Fullt medveten om den Heliga Stolens ansvar, är det först den lokale biskopens uppgift att enligt sitt samvete uttala sig om äktheten av privata uppenbarelser som sker eller har skett inom hans stift.

Därför har jag ännu en gång bett om råd från teologer och psykologer rörande resultatet av tidigare undersökningar samt de frågor och invändningar som dykt upp... Jag har även bett ett antal bröder i biskopskollegiet bedöma de andliga frukterna och utvecklingen av vörndnaden, och tillgivenheten för Maria som Moder till och Vår Fru av Alla Folk som de upplevt i sina respektive stift. (35)

Utifrån alla dessa omdömen, vittnesbörd, och utvecklingen av vörndnaden, och efter att ha begrundat allt i bön och teologisk reflektion, har jag kommit fram till övertygelsen att uppenbarelserna i Amsterdam har ett övernaturligt ursprung."



TITELN - Vår Fru, Moder till Alla Folk

Vår Fru presenterade sig själv under den allra första uppenbarelse med den vackra bibliska titeln kvinna/fru. [Observera att på holländska betyder Vrouwe både kvinna och fru.] Hon använde denna nya titel mer än 150 gånger i budskapen: *"Jag är Frun, Maria, Moder till Alla Folk. Ni kan säga: Vår FRU AV ALLA FOLK eller MODER TILL ALLA FOLK."* (11 feb., 1951)

Varför Vår "FRU" av Alla Folk? För att bättre förstå varför Vår Fru uppenbarar sig under den bibliska titeln "FRU" behöver vi naturligtvis vända oss till den Heliga Skriften. Endast där finns betydelsen av ordet kvinna/fru avslöjad för oss.



36

1. Redan på de första sidorna i förta Moseboken läser vi om KVINNAN, som tillsammans med sin Son krossar ormens huvud (36): *"Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen."* (1 Mos. 3:15)

Katolsk bibelvetenskap har aldrig tvekat att i denna KVINNA känna igen Maria, som förenad med sin Son, besestrar Satan. Även i Amsterdam talar Maria om detta:

"Jag krossade ormens huvud med min fot, jag blev förenad med Sonen, just som jag alltid varit förenad med Honom." (15 aug., 1951) *"Hon kommer att besegra Satan, liksom det har blivit förutsagt. Hon kommer att placera sina fötter på Satans huvud."* (31 maj, 1955)



37

2. Vid bröllopet i Kana möter vi KVINNAN som ber och förmedlar nådegåvor (37):

"Jesus svarade; 'Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.' Hans mor sade till tjänarna: 'Gör det han säger åt er.'" (Joh 2:4)

Jesus tilltalar här inte Sin mor som "KVINNA" för att hålla henne på avstånd från sig själv genom att strängt avvisa henne, utan snarare för att påminna henne om hennes universella kallelse som moder.

I Amsterdam hänvisar Maria medvetet till Kana å ena sidan för att beskriva sitt fullkomligt harmoniska förhållande till sin Son och å andra sidan, för att visa att Jesus faktiskt ville att hon, som "KVINNA", skulle be om miraklet. *"För var det inte Herren Jesus Kristus själv som väntade med sitt stora mirakel"* – och nu säger Vår Fru tyst och med eftertryck – *"förvandla vatten till vin, tills hans Moder hade talat? Han ville utföra sitt mirakel, men väntade tills hans Moder talade. Förstår du detta? ... Denna tanke skall hjälpa dem att förstå Vår Frus förhållande till deras Herre."* (31 maj, 1956)

3. Johannesevangeliet beskriver för oss även den medfrälsande KVINNAN på Kalvarieberget (38):

"När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: 'Kvinna, där är din son!'" (Joh 19:26)

Låt oss höra vad Påven Johannes Paulus II sade om detta: "... vid två högtidliga tillfällen, det vill säga, i Kana och under Korset, tilltalar Jesus [Maria] som 'KVINNA' (cf. Joh 2:4; 19:26). Som kvinna är Maria förenad med frälsningsverket. Efter att ha skapat människan, 'man och kvinna' (cf. 1Mos 1:27), ville Herren även placera den nya Eva jämte den nye Adam i Frälsningen. Våra första föräldrar hade valt syndens väg som par; ett nytt par, Guds Son i samarbete med sin Moder skulle återge människosläktet dess ursprungliga värdighet." (9 april, 1997)

"I Jesu, Moderns och Kyrkans timma, är Frälsarens ord högtidliga och förverkligar det som de tillkännager: Maria blir till Kristi lärjungars och alla människors moder." (8 mars, 1983)

Detta bekräftar Amsterdams budskap från den 6 april, 1952: "*Vid Korsets offer gav Sonen denna titel till hela världen.*"



4. I Uppenbarelseboken läser vi en sista gång om KVINNAN som beskrivs vara klädd i solen (39):

"Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake... Och draken stod framför kvinnan som skulle föda..." (Upp 12:1-4)

Påven Paulus VI skrev om detta: "Det stora tecken som Aposteln Johannes såg på himlen (jmf. Upp 12:1), 'en KVINNA klädd i solen' tolkas av den Katolska Kyrkans liturgi helt riktigt som den allraheligaste Jungfrun, som genom Kristi nåd är alla människors Moder." (Signum Magnum, 1967)

Denna konfrontation mellan KVINNAN och draken får oss att tänka tillbaka till orden i första Moseboken: "Jag skall lägga fiendskap mellan dig och KVINNAN..." (1 Mos 3:15)

I Amsterdam sade Maria följande till visionären den 3 december, 1953: "*Helvetets krafter kommer att braka lös. Men de kommer dock inte att besegra Vår Fru av Alla Folk.*"



Maria kallas därför alltid "KVINNA" när det handlar om hennes universella kallelse som Moder till alla människor i alla tider.

Kom dock ihåg: "*Mänskorna är anförtrodda åt Modern.*" (15 aug., 1951)

Beträffande denna titel gav Modern till Alla Folk även många trösterika löften: "*Under denna titel kommer hon att rädda världen*" (20 mars, 1953) "*Vår Fru av Alla Folk kommer att få ge världen frid. Ändå måste man be henne om det under denna titel.*" (11 okt., 1953)

Hon är sannerligen Modern till alla folk, stammar och raser, oavsett vilken tro de bekänner.

Hon älskar alla sina barn, också dem som ännu inte känner till hennes moderliga kärlek och särskilt dem som inte vill veta något av henne.

Därför kommer det att vara MODERN TILL ALLA FOLK som kommer att bönfälla om och ge oss en varaktig fred i världen, sann ekumenik och enhet i den Helige Ande.

BÖNEN

För att be om och ge oss en varaktig fred i världen, det vill säga, enhet i den Helige Ande, avslöjade Vår Fru sin BÖN, som hon talade om i det allra första budskapet. Ändå var det endast sex år senare, på Vår Fru av Lourdes festdag, den 11 februari, 1951, som hon dikterade den till visionären, medan hon var i Tyskland.



Den universella betydelsen av denna bön för Kyrkan och världen framgår av det faktum att Vår Fru avslöjade den mitt under den profetiska visionen av det Andra Vatikan-konciliet (40). Plötsligt avbröts synen av det Andra Vatikan-konciliet. Ida leddes fram till ett kors och förenades så smärtsamt med Jesu och Marias lidanden att hon började gråta. Låt oss höra visionären berätta:

”Medan jag fortfarande stod med Vår Fru inför korset (41) sade hon, *'Upprepa efter mig.'* ... Sedan sade Vår Fru, *'Herre Jesus Kristus, Faderns Son...'* Men på vilket sätt hon sa det! Det gick rakt igenom en. Jag har ännu inte hört

någon i världen be den som hon gjorde. *'Sänd NU Din Ande'* med tonvikt på NU, och *'Låt den Helige Ande bo i ALLA folks hjärtan'* med eftertryck särskilt på ordet ALLA. Hon uttalade också ordet AMEN så vackert och högtidligt. Medan jag upprepade allting ord för ord, var jag omedveten om vad allt detta egentligen skulle betyda, det som hon reciterade för mig. Men, när Vår Fru sa *'Amen'* var allting skrivet i stora bokstäver framför mig. Först då insåg jag att det var en bön. Det märkliga var att ... jag aldrig behövde lära mig den utantill ... den var som inpräntad i mitt minne.



HERRE JESUS KRISTUS
FADERNS SON,
SÄND NU DIN ANDE
ÖVER JORDEN.
LÅT DEN HELIGE ANDE BO
I ALLA FOLKS HJÄRTAN,
SÅ ATT DE MÅ BLI BEVARADE
FRÅN FÖRFALL, OLYCKOR OCH KRIG.
MÅ VÅR FRU AV ALLA FOLK,
SOM EN GÅNG VAR MARIA,
VARA VÅR FÖRESPRÅKERSKA.
AMEN.

Sedan fortsatte Vår Fru sitt budskap, *'Barn, denna bön är så enkel och kort att var och en kan säga den på sitt eget språk, framför sitt eget krucifix; och de som inte har något krucifix kan säga den för sig själva.'*”

Bönen är därför ett underbart rop om den Helige Andes ankomst. Må Han komma NU och bo i ALLA folks hjärtan.

Så att folken må bli bevarade från FÖRFALL: konfronteras vi inte varje dag med förfall, avfallet från tron och som resultat det moraliska förfallet? När vi förlorar tron, förlorar vi också lätt moralen. Förfall genom pornografi och satanism (42) som ofta dessutom slutar i självmord. Några experter uppskattar att antalet unga anhängare till Satan i Tyskland är 60 000! Stadspolishuvudkvarteret i Baden-Württemberg i Freiburg antar att "det i varje skola sitter åtminstone en hard core Satanist."

Förfall i underhållningsindustrin genom rockmusik och dåliga filmer, genom video och dvd som konsumeras av hundratals miljoner människor varje dag. Här ser vi reklam för skräckfilmen "Drag me to Hell" (43) som nu visas på bio världen över.

Förfall genom abort. (44) Den 7 maj, 2008, presenterade Institut för Familienpolitik för Europaparlamentet siffror som visade att fler än en miljon barn går förlorade i Europa varje år på grund av aborter. Det motsvarar den sammanlagda befolkningen i Luxemburg och Malta!

Så att vi må bli bevarade från OLYCKOR – olyckor av alla slag: olyckshändelser och naturkatastrofer så som förödande skogsbränder (45), orkaner och översvämningar (46), som på grund av den enorma förstörelsen benämns idag för 'århundradets katastrofer' i medierna. Olyckor genom jordbävningar som den i L'Aquila för några veckor sedan i Italien. (47) Det tragiska är att också de oskyldiga alltid drabbas. Detsamma gäller för hunger, en olycka som påverkar hela nationer. Enligt UNICEF:s information svälter fler än 900 miljoner människor överallt i världen i utvecklingsländer. Det är nästan en miljard människor. Som resultat av hunger dör 8 000 barn varje dag. Försök att föreställa er det!

Överallt i världen har långt fler än 18 miljoner människor behövt fly från sina hem. (48) De vet vad det innebär att vara rädda, trötta, och hungriga dag efter dag. Mer än hälften av dessa flyktingar är barn. De är de som påverkas mest och antalet stiger varje dag.





Så att vi må bli bevarade från KRIG. För fem och en halv månad sedan publicerade Heidelberginstitutet för Internationell Konfliktforskning att antalet obehäpnade och våldsamma konflikter stigit till över 345 i hela världen. (49) Detta är den högsta nivån som uppmätts sedan slutet av det andra världskriget 1945!



Må Vår Fru bevara oss för en intensifiering i Mellanöstern, som snabbt kan utvecklas till en världsvid konflikt. Iran har i årtal arbetat med ett kärnvapenprogram för att användas fredligt enligt vad de påstår. Samtidigt har de öppet deklarerat sin önskan att förinta Israel, som enligt dem inte har någon rätt att existera. Detta är också anledningen till varför Iran aldrig kommer att överge sitt kärnvapenprogram. (50) Åter och åter hör vi talas om den ”fruktansvärda möjligheten av ett tredje världskrig” som ligger framför oss. (51) Trots alla internationella insatser av de mest erfarna diplomater, har den politiska situationen i världen blivit värre än någonsin. Är det underligt att så många människor ser på framtiden med fruktan?



Om denna rädsla talade Tysklands mest inflytelserika psykoterapeut, Christa Meves, vid öppningstalet 2006 i Augsburg, Tyskland, av den ”Andra Internationella Kongressen Treffpunkt Weltkirche” som arrangerades av den Katolska hjälporganisationen AID TO THE CHURCH IN NEED.



Vi ser här när hon år 2005 korades till Dame Commander med Sankt Gregorius ordens stjärna. Det är den högsta katolska utmärkelsen och den överlämnades av Kardinal Meisner å Påven Benedikt XVI:s vägnar. (52) I sin föreläsning frågade hon:

”Borde vi inte vara rädda när redan existerande antal kärnvapen kan förstöra och förgifta denna vackra blåa planet och oss levande varelser ett tusental gånger? Ja, borde vi inte vara rädda när muslimerna kallar sitt folk till ett heligt krig (53) mot det ’gudlösa Väst’, som de säger? Borde vi



inte vara rädda när nya dödliga smittsjukdomar framträder i världen (54) och utvecklas så snabbt att vacciner inte kan framställas ur tomma intet mot dem? Hur kan vi förbli lugna inför det faktum att industrinationerna håller på att utrota sig själva då de sedan fyrtio år knappast fått några barn, och av dem som ska födas, dödas många miljoner i sin moders sköte världen över. Endast i Tyskland har åtta miljoner barn aborterats sedan 1976. Borde vi inte rysa när vi kan räkna ut att vår ekonomiska styrka oundvikligt kommer att minska och att vi till slut kommer att hotas av hungersnöd och fattigdom, samt i vilket fall som helst med arbetslöshet?!...”



Som övertygad katolik underströk hon att vi mot den tilltagande fruktan behöver en förnyad, levande tro i Jesus Kristus som ropar till oss: *”Var inte oroliga, jag har besekrat världen.”* (Joh 16:33)

Hur sant är inte detta! Kristus är världens Frälsare och Han sänder oss Sin Moder, ty världsfreden och vår tid är anförtrödda åt henne. Hon själv säger: *"Detta är Vår tid. Detta betyder att Fadern och Sonen i denna tid vill sända Medåterlöserskan, Medlarinnan, och Förespråkerskan ut i hela världen."* (2 juli, 1951) Det finns ingen makt i världen som kan lyckas besegra världens ondska och genomföra en förändring, om vi inte kallar Maria in bland oss som den som är sänd av Fadern och Sonen. Som Kyrkans och alla folks moder, är hon den som bönfaller och förmedlar den Helige Ande till oss som hon gjorde på Pingstdagen för 2 000 år sedan i Jerusalem. (55)



Från förfall kommer olyckor och krig

Vår Fru sade också något med stor betydelse för oss avseende hennes bön. Låt oss höra vad hon säger: *"Bed henne [Vår Fru av Alla Folk] att avstyra alla olyckor. Bed henne att bannlysa förfallet från denna värld. Från förfall kommer olyckor. Från förfall uppstår krig. Genom min bön skall ni be att allt detta ska avvändas från världen. Ni vet inte hur mäktig och hur betydelsefull denna bön är inför Gud."* (31 maj, 1955)

Olyckor och krig uppstår från moraliskt förfall! Har ni någonsin hört det sägas så klart och enkelt förut? Det är ett oerhört besked och lätt att förstå. Om vi inte kommer med våra synder inför Gud och ångrar dem skadar vi inte bara oss själva utan ger makt åt det onda, åt Satan. Satan använder då denna makt till att skada oss så mycket som han kan i sitt obarmhärtiga hat. Det finns få kristna som beaktar detta! Så, det är inte Gud som ger Satan makten att bringa olyckor över oss, det är vi som ger den åt honom. Gud däremot ger oss makten att besegra ondskan.



56

Men för att olyckor och krig kan få ett slut, måste vi se till att orsaken, förfall, upphör. Det innebär helt enkelt att vi måste omvända oss enligt Johannes Döparens exempel (56): genom ödmjukhet och ånger. Det innebär att vi måste omvända oss genom en god bikt (57), genom bön (58) och det kärleksfulla mottagandet av den Heliga Eukaristin (59), genom kärleken till nästan (60) och genom fasta. Allt detta är, faktiskt, enkla medel som vi alla kan använda. Även de fyra miljarder människor som inte är kristna (61) och som känner Gud alldeles för lite kan vända sig bort från sin egoism och tänka på andras väl. Vår Fru av Alla Folk säger att de kan göra detta om de skulle *"sträva efter Rättfärdighet, Sanning och Kärlek"*. (8 dec., 1952)



57

Låt oss höra det vackra löfte som Vår Fru ger till dem som ber hennes bön: *"Genom denna bön kommer Vår Fru att rädda världen. Jag upprepar detta löfte ännu en gång."* (10 maj, 1953) *"Ni vet inte hur mäktig och hur betydelsefull denna bön är inför Gud. Han kommer att bönhöra Sin Moder, eftersom hon vill vara er Förespråkarska."* (31 maj, 1955)



58

Vår Fru förklarar också varför hon gav denna nya bön: *"Den är given för att kalla ner den sanna Anden över världen."* (20 sep., 1951) *"Du kan inte fatta, vilken stor betydelse den kommer att ha. Du känner inte till vad framtiden har i sitt förvar."* (15 april, 1951)



59

Sannerligen, kära vänner, ingen vet vad framtiden kommer att föra med sig. (62) Ändå ger oss Vår Fru ett löfte som samtidigt är dramatiskt och underbart för att hon *"har blivit sänd av sin Herre och Skapare så att, hon under denna titel och genom denna bön må rädda världen från en stor världskatastrof... Genom denna bön kommer Vår Fru att rädda världen. Jag upprepar detta löfte ännu en gång."* (10 maj, 1953)



60



61



62

"Som en gång var Maria"

Kära pilgrimer, tillåt mig att i detta sammanhang peka ut något viktigt. Många har svårt med formuleringen "som en gång var Maria". Det var säkerligen detsamma för några av er som har lärt känna denna bön sedan en tid tillbaka.

Detta är inte överraskande för den första som hade svårt med att förstå meningen med dessa ord var visionären själv, därefter hennes andliga vägledare, P. Frehe, och slutligen Biskop Huibers, som hade ansvaret att ge tillåtelse till tryckningen av bönen. Därför utlämnade biskopen, som tyckte mycket om bönen, helt enkelt denna fras, som han inte förstod, från den första tryckningen. Bönen slutade då med: ”Må Vår Fru av Alla Folk vara vår Förespråkarska.”

Vår Fru var emellertid inte överens om ändringen. ”’Må Vår Fru av Alla Folk, som en gång var Maria, vara vår Förespråkarska’ – detta ska stå kvar som det är!” (6 april, 1952)

Hon hade redan förklarat i korta och enkla ord: ”’Som en gång var Maria’ betyder: många människor har känt Maria som Maria. Nu, emellertid, i denna nya era som kommer att börja, önskar jag vara Vår Fru av Alla Folk. Alla förstår detta.” (2 juli, 1951)

”Som en gång var Maria” innebär därför på intet sätt att vi inte längre kan kalla Guds Moder *Maria*, så som vi ofta gör när vi ber Rosenkransen. Det betyder snarare att vi inte borde känna Maria endast genom hennes namn, men också genom hennes kallelse som vår andliga moder. Genom detta borde vårt förhållande till henne bli som ett barns. (63)

Det faktum att detta moder-barn förhållande kan bli djupare och mer personligt är säkerligen sant för oss katoliker – som för denna flicka (64) - men ännu mer för de fyra miljarder icke-kristna, det vill säga majoriteten av mänskligheten. De må känna Maria genom hennes namn, men de vet inte att hon är en moder till alla folk och därför också deras egen personliga moder. Ta som exempel denna hinduflicka (65) i södra Indien som upptäckte sin Moder på en bild av Vår Fru av Alla Folk. Ser ni! Hon trycker Vår Fru av Alla Folks bönekort mot sitt hjärta.

När människor upptäcker Maria som sin personliga moder, så förändras allt. Hon, som en gång var endast Maria för mig, är nu någon jag känner och älskar som min Moder. (66) Som resultat växer behovet att anförtro sig själv till och att efterlikna henne i mitt hjärta, just som ett barn anförtro sig själv till sin moder och efterliknar henne. (67)



Ändringen av bönen

Varför är det då så att vi inte längre ber bönen som den var given? För att förklara detta skulle jag vilja be om er fulla uppmärksamhet.

Under de senaste åren har troende, präster och biskopar upprepade gånger haft svårt med uttrycket ”som en gång var Maria”, precis som Biskop Huibers hade den gången. Därför sändes förfrågningar upprepade gånger till Troskongregationen i Rom.

Då meningen *som en gång var Maria*, i Vår Fru av Alla Folks bön skulle kunna missförstås, framförde Troskongregationen av pastoral hänsyn i juli 2005 önskan att Amsterdams Stiftsbiskop, Monsignor Jozef M. Punt, utesluter dessa ord.

I ett brev (daterat den 8 augusti, 2005) offentliggjordes biskopens ståndpunkt av Raphaël Soffner, rådgivningskommitténs koordinator, där det står:

”Biskopen har naturligtvis kontaktat Troskongregationen och uttryckt sin åsikt angående denna sak. Under tiden har han bett dem som har ansvar för vördnaden att respektera Troskongregationens pastorala hänsyn genom att vid offentlig bön utelämna eller tyst be orden tills något annat tillkännages. Biskopen inser att för många människor kan detta orsaka spänning mellan övertygelse och lydnad, men han hänvisar till exemplet som gavs av visionären själv.

En gång upplevde hon ett liknande dilemma och hörde då följande ord av 'vår Fru': 'lydnad kommer först'. Självklart utesluter lydnad inte pågående och öppen dialog i detta ämne, säger han. Inte heller minskar betydelsen av denna stora och aktuella bön som ber 'Herren Jesus Kristus, Faderns Son' att sända 'nu' den Helige Ande över vår sårade värld.

I allt detta ser biskopen också en positiv sida. Genom denna diskussion öppnas en djupare dialog. Bakom denna mening som gavs efter proklamerandet av dogmen om Vår Frus Upptagning till Himlen, ligger en fundamental fråga: Vem är Maria verkligen i Guds frälsningsplan? Vilken roll spelar Hon vid ankomsten av den Helige Ande? Vem får Hon vara för denna tid och i denna värld? Det var till denna dialog som Påven Johannes Paulus II tydligt uppmanade teologerna år 2002.”

För att klargöra att titeln *Vår Fru av Alla Folk* hänvisar till Vår Fru har orden ”den Saliga Jungfrun Maria” fogats in. Denna version fick Kyrkligt godkännande den 6 januari, 2009, av Stiftsbiskop J. M. Punt. Nu lyder slutet av bönen:

”Må Vår Fru av Alla Folk, den Saliga Jungfrun Maria, vara vår Förespråkarska.”

Eftersom jag ständigt möter troende som har vördat Vår Fru av Alla Folk under många år och som har svårt att acceptera den nya versionen, skulle jag här försynt men enträget vilja be er alla om lydnad, lydnad av kärlek. Det är endast på detta vis som bönen kan fortsätta spridas genom hela världen med Kyrkans välsignelse och med biskopars och prästers stöd.

Att tänka och agera med Kyrkan är avgörande för spridningen av hennes bild och bön. Vid ett ställe säger Vår Fru själv till och med: *”Och nu lovar Vår Fru av Alla Folk att skänka sann frid. Men folken måste tillsammans med Kyrkan - må ni förstå det - be min bön tillsammans med Kyrkan...”* (20 mars, 1953)

Tänk på detta, vad skulle Vår Fru ha gjort? Hon, också, skulle ha lytt i ödmjukhet.

BILDEN I AMSTERDAM

Budskapen i Amsterdam är också speciella eftersom Vår Fru själv i detalj beskrev hur hennes bild skulle målas. Genom att betrakta hennes bild (68) bör alla människor förstå varför Maria är vår Moder.

Jag är säker på att om man frågar de kristna, "Varför är Maria er Moder?" så svarar många, "Därför att hon är Jesu moder och därför att hon bar oss med honom i sitt sköte." Detta är säkerligen inte fel, men inte alls den djupaste anledningen till hennes moderskap för oss. Hon är vår moder på tredubbelt sätt och just detta beskrivs i bilden från Amsterdam:

1. Maria är MODER till oss alla därför att hon - förenad med sin och vår Frälsare - led som MEDÅTERLÖSERSKA för oss. Ser ni hur Guds Moder lägger sina händer på sitt sköte som bär alla människor i denna målning av Bradi Barth? (69)

Under korset bar hon hela mänskligheten till nytt liv. Därför ser vi henne på bilden stå framför sin Gudomliga Son strålande kors, genomlyst av dess ljus. Liksom det tydligt visas på den Mirakulösa Medaljen kan vår Moder inte skiljas från Korset, och inte Korset från Modern.

Kring sin midja har hon bundit ett tygstycke, som hon förklarar symboliserar hennes Sons svepeduk och den oskiljaktiga enheten mellan Medåterlöserskan och hennes Frälsare.

Man kan också se förhärlicade sår på hennes händer, vilket först kan verka överraskande då den Smärtfyllda Moderns lidande på Kalvarieberget inte var synligt genom en yttre blodsutgjutelse. Evangelieerna skulle säkerligen ha talat om det för oss.

Ändå kan vi fråga oss själva, "Vem led mer: stigmatiserade helgon som Padre Pio (70) och Therese Neumann eller den Smärtfyllda Modern?" Vi skulle naturligtvis svara med det teologiskt rätta svaret: "Den Smärtfyllda Modern!"

Låt mig visa er en skakande bild av den stigmatiserade Therese Neumann under en av hennes lidandesextaser. (71) Om redan Therese Neumann led på ett så gripande sätt, hur mycket mer led inte Medåterlöserskan!

Just denna anliga verklighet betonades av Påven Johannes Paulus II när han vid den allmänna audiensen den 4 maj, 1983, sade "Det var Faderns vilja, att hon som var kallad att till det yttersta medverka i frälsningsmysteriet, skulle vara fullständigt förenad med offret och ta del i den Korsfästes alla smärtor..." Förstår ni nu varför Vår Moder visar sig själv i Amsterdam med mystiska sår?





2. Maria är också MODER till oss alla därför att hon som MED-LARINNA i förening med sin Son förmedlar all nåd till folken. Detta åskådliggörs på hennes bild genom tre ljusstrålar som strömmar fram ur hennes båda genomborrade händer. (72) Hon förklarar: *"Dessa är tre ljusstrålar; Nådens, Frälsningens och Fridens ljusstrålar. Genom Min Herres och Mästares Nåd, och av kärlek för mänskligheten, sände Fadern Sin ende Son som Frälsare till världen. Nu vill de båda sända den Helige, den Sanna Ande, som ensam kan vara Frid. Alltså: Nåd, Frälsning, Frid."* (31 maj, 1951)



De faller ner på de vita och svarta fären som symboliserar Kristi hjord - alltså alla folkslag och raser på jorden.

De genomborrade och samtidigt av nåd genomströmmande händerna (73) tydliggör den inre förbindelsen mellan medfrälsning och förmedling av nåd: De visar att det ur varje lidande buret i kärlek strömmar nåd och välsignelse. Med andra ord, hon som led med Frälsaren som Medåterlöserska för dessa nådegåvor får också förmedla dem i förening med Honom.



3. Maria är dessutom MODER till oss alla, därför att hon som vår FÖRESPRÅKERSKA ber för oss alla inför Gud och försvarar oss mot den onde, Satan.

Den bibliska sanningen att vår Moder försvarar oss mot Satan liksom den som krossar ormens huvud och besegrar honom åskådliggörs här på ett särskilt gripande sätt. Till skillnad från den Mirakulösa Medaljen kan man inte längre se ormen på bilden som gavs i Amsterdam, därför att den är fullständigt besegrad. (74) Marias moderliga förebedjande kraft kan inte framställas tydligare! Hon är sannerligen den apokryfiska kvinnan (75), den som är klädd i solen och som ska krossa ormens huvud.



Jag skulle, därför, vilja kalla Amsterdams bild för en "paradisisk bild" som redan visar *Marias Obefläckade Hjärtas Triumf*. Det är en bild för en ny tid, en tid av global frid som kommer att breda ut sig i alla folks hjärtan. Detta fyller oss alla sannerligen med stort hopp och glädje när vi betraktar bilden och ber framför den! Påminner inte detta oss om Johannes Uppenbarelsebok där

det står: *"Se, Guds boning är bland människor. Han kommer att bo bland dem och de ska vara hans folk, och Gud själv kommer att vara med dem; han kommer att torka varje tår från deras ögon, och död ska inte längre finnas, inte heller sörjande eller gråtande mer, för det som var förr är borta."* (Upp 21:3b-4)

Så förklaras Marias universella moderskap för alla människor i alla tider på tredubbelt sätt.

Vår Fru sade någonting oväntat om detta: *"Denna bild kommer att bereda väg. Denna bild måste spridas över hela världen. Den tolkar och framställer i bild den nya dogmen. Det är därför som jag själv har gett denna bild till folken."* (8 dec, 1952)

VÅR FRU AV ALLA FOLKS DOGM

Utgör bilden tolkningen och den bildmässiga framställningen en ny dogm? Vilken dogm talar Vår Fru om? I Marianska uppenbarelserns historia är det verkligen enastående att Vår Fru ber om en dogm i sina budskap! Enligt hennes ord, kommer denna Marianska dogm att vara den *"sista och största."* (15 aug., 1951) Hon talar till den Helige Fadern och önskar: *"Se till den sista dogmen, Marias kröning, proklamerandet av dogmen Medåterlöserska, Medlarinna och Förespråkarska."* (11 okt., 1953) Mer än en gång talade vår Moder direkt till teologerna och förklarade för dem dogmens teologiska innehålls stora betydelse: *"Tala om för era teologer att de kan finna allting i sina böcker!... Jag kommer inte med en ny lära."* (4 april, 1954) *"Kyrkan kommer att möta mycket motstånd på grund av den nya dogmen."* (15 aug., 1951)

Idag, mer än 50 år senare, befinner sig den Katolska Kyrkan verkligen i detta svåra och smärtsamma läge: Å andra sidan, vill kardinaler och hundratals biskopar se Maria bli ärad genom en dogm som Medåterlöserska, Medlarinna och Förespråkarska. Detsamma önskar kända teologer, många präster, och miljontals troende. Denna titel har också blivit älskad och använd fram tills idag av flera mariologer och till och med helgon så som Vincent Pallotti, Anne Catherine Emmerich, Leopold Mandic, Maximilian Kolbe, Edith Stein, Padre Pio och Moder Teresa.

Även Påven Johannes Paulus II använde titeln "Medåterlöserska" åtskilliga gånger. Han sade till exempel vid den allmänna audiensen den 8 september, 1982, *"Maria har, trots att hon avlades och föddes utan syndens fläck, på ett underbart sätt deltagit i sin Gudomliga Son lidanden för att vara mänsklighetens Medåterlöserska."*

Inte alla tänker dock på detta sätt, och de har sina förståeliga skäl. Bland kardinaler, biskopar och teologer finns det många som anser att termen "Medåterlöserska" lätt kan missförstås och är därför i grunden olämplig för att korrekt förklara Marias unika teologiska roll i frälsningshistorien.

Det är min önskan, kära troende, och jag känner att det är min plikt att angående denna titel öppet säga, att när Joseph Kardinal Ratzinger var prefekt för Troskongregationen sade han till den tyska Journalisten, Peter Seewald, i sin bok "God and the World" att Marias samarbete i frälsningsplanen *"förklaras redan bättre i Marias andra titlar, medan formuleringen 'Med-Återlöserska' skiljer sig allt för mycket från Skriftens och Fädernas språk och ger därför upphov till missförstånd"*.

Joachim Kardinal Meisner delar också samma åsikt angående detta ämne. (76)



Detta måste tydligt sägas här, för Kölns Ärkebiskop som säkerligen är Påvens bästa och mest trogna vän, skulle aldrig ha givit oss tillåtelse att fira en böndag till Vår Fru av Alla Folks ära i sitt stift, vars budskap är direkt knutet till titeln "Medåterlöserska", om Troskongregationens nuvarande ställning inte klargjorts.

Kära pilgrimer, denna hållning innebär dock inte att biskopar, präster, teologer och de troende inte får använda titeln ”Medåterlöserska”. Med stor respekt för Kyrkans autentiska läroämbete förblir den teologiska diskussionen öppen.

När begreppet ”Medåterlöserska” förklaras på rätt sätt blir det tydligt att genom detta så placeras inte Maria som jämlike med Jesus som om hon vore Gud. *Med-Återlöserska* innebär mycket mer att hon, som Immaculata och den Nya Eva, i fullkomlig förening *med* sin gudomlige Son, led på ett enastående sätt för vår frälsning. Hon gjorde detta helt beroende av Jesus och genom att leva helt och hållet av Honom.



Både Son och moder var sannerligen ett hjärta, en kärlek, ett lidande för ett gemensamt mål: världens frälsning. (77)

Liksom Vår Fru sade till den Heliga Birgitta av Sverige: ”Adam och Eva sålde världen för ett äpple; min son och jag köpte världen med ett hjärta.”

En kärlekens dialog

För att denna sanning skall kunna proklamerats som en dogm vid rätt tidpunkt, måste de teologiska meningsskiljaktigheterna angående titeln ”Medåterlöserska” genom fördjupade studier, kärleksfull dialog och framför allt genom bön och offer förr eller senare leda fram till en gemensam överensstämmelse.

Följaktligen, låt det vara sagt att de som är för titeln ”Medåterlöserska” borde visa förståelse för dem som, i sin uppriktiga kärlek till Maria, anser detta begrepp opassande. Några av dem, till exempel mariologer, har skrivit viktiga verk om Maria. Men då de oroas inför tanken att Jesu unika och ojämförliga plats som den gudomlige Frälsaren skulle kunna försvagas eller att den ekumeniska dialogen kunde äventyras, rekommenderar de att inte använda termen ”Medåterlöserska”.

Det finns en annan grupp teologer som inte har problem med att vörda Maria under titeln ”Medåterlöserska”, men de menar det inte är nödvändigt att denna sanning någonsin behöver fastställas som en dogm. Andra är visserligen öppna för en dogm men anser att det vore oklokt att proklamera den inom den närmaste framtiden.

Vilken uppfattning man än lägger fram, måste den teologiska diskussionen föras utan polemik, i broderlig kärlek, ömsesidig högaktning och med respekt för Gudsfolkets insikt i tron (”sensus fidei”). Kanske det vackraste exemplet på detta är Påven Johannes Paulus II och hans närmaste medarbetare, Joseph Kardinal Ratzinger. Medan Påven Wojtyła värdesatte och använde titeln, hade Prefekten för Troskongregationen sina förbehåll. Detta försvagade dock inte på något sätt deras vänskap som var extremt fruktbar för Kyrkans väl. En sak är viss, dogmen kommer framför allt att vara en frukt av bön och den kommer att växa fram ur de lidandes hjärtan. Det kommer att vara en dogm som det har betts och lidits för. De mäktigaste förbedjarna är därför de sjuka och lidande, bland vilka det finns några som till och med är villiga att offra sina liv.

Vägen till sann frid

Om det är teologiskt riktigt att kalla Maria Medåterlöserska är en fråga som teologerna, underordnade Kyrkans Läroämbete, kommer att fortsätta arbeta med, världens alla biskopar kommer att tillfrågas av Påven om sin åsikt och sedan kommer den Helige Fadern att avgöra.

Även om en dogm aldrig kommer att proklameras på grund av en profetisk privat uppenbarelse, är det ändå exceptionellt att vi redan nu som ett slags uppmuntran kan känna till denna Marianska dogms kraft och nådefulla effekt för Kyrkan och världen. Vår Fru av Alla Folk lovade ett nytt utgjutande av den Helige Ande (78) genom detta och sann frid för folken.

”Och Vår Fru stannade med sina Apostlar tills Anden kom. Likaså får Vår Fru komma till sina apostlar och folk över hela världen för att föra den Helige Ande till dem på nytt... När dogmen, den sista dogmen i Mariansk historia, blivit proklamerad kommer Vår Fru av Alla Folk att skänka frid, sann frid, till världen.” (31 maj, 1954)



Dogmens nådefulla effekt, Marias seger över det onda och den därmed förbundna världsfreden åskådliggörs så imponerande i bilden. Ormen, som tidigare nämnts är inte längre synlig på jordgloben. Men, för att besegra Satans *hela makt över hela världen*, måste Maria, kvinnan som krossade ormens huvud, också bli högtidligt erkänd och ärad *över hela världen* i hennes kallelse fullhet – som Medåterlöserska, Medlarinna och Förespråkerska.

Om och när dogmen kommer att proklameras, beror naturligtvis helt och hållet på den Helige Fadern. Men en ny Mariansk dogm kommer säkerligen inte att proklameras så länge dess teologiska innehåll inte är förstått av de flesta och när majoriteten av de troende knappast är marianska numera. Så vi ser att den rätta tiden inte har kommit ännu.

Men när är tiden mogen? Hur skall folken åter lära sig uppskatta och älska Maria som sin moder eller över huvudtaget lära känna henne som Medåterlöserska? Vad kan vi troende göra konkret i våra dagliga liv så att Maria en dag kan bli högtidligt förhärligad genom den sista Marianska dogmen? Vår Fru själv ger oss svaret: *”Detta är mitt budskap för idag, för tiden rinner ut. En stor aktion måste sättas igång för Sonen och Korset, och för Förespråkerskan och bäraren av ro och frid, Vår Fru av Alla Folk.”* (1 april, 1951)

DEN STORA VÄRLDSVIDA AKTIONEN - Ett ”Marianskt pastoralt program”

Vilken stor världsvid aktion menar Vår Fru? Vår Fru ber oss sprida hennes BÖN och BILD som en fullständig fridfull insats som alla människor av god vilja kan göra för att bereda vägen för dogmen och för världsfreden. Hon själv namngav spridningen genom att kalla den en *”stor världsaktion”* (11 okt., 1953) eller till och med ett *”frälsningens och fredens verk”* (1 april, 1951).

Det kan verka överraskande i första ögonblicket när Vår Fru kallar spridningen av sin bön och bild för ett *”frälsningens och fredens verk”*. Men de som vet att Marias kallelse består i att leda oss till Jesus, vår Frälsare, och till sakramenten och därigenom till innerlig frid, kommer att med glädje ta del i ett sådant frälsnings- och fridsverk.

Jag förstod detta väl, på en missionsresa från Panama till Nicaragua, medan jag gick på planet och gav ett bönekort till en flygvärdinna. Hon kom sedan till min sittplats innan vi lyfte och frågade mig om hon kunde bikta sig. Sedan hon serverat alla passagerare biktade hon sig. Hennes strålande glädje var så smittsamt att också hennes kollega ville bikta sig. Ni kan föreställa er min överraskning. Sedan förstod jag en gång för alla: det är Vår Fru som öppnar sina barns hjärtan för frälsningens nåd.



79



80



81



82

Därför kan var och en av oss, till och med ett barn, hjälpa till med att erbjuda detta bönekort på ett vänligt sätt till alla våra bröder och systrar, vare sig de är troende eller ej.

Detta storslagna *"frälsningens och fredens verk"* (1 april, 1951) är något som Moder Ida såg i den häpnadsväckande bilden av miljarder snöflingor omkring jordgloben (79):

"Liksom snöflingorna virvlar över världen och faller på marken i ett tjockt lager, så kommer bönen och bilden att spridas över världen (80) och falla ner i alla folks hjärtan. Liksom snön smälter på marken, likaså kommer frukten, Anden, att komma in i alla människors hjärtan som ber denna bön varje dag."

(1 april, 1951)

Övertygad om den oerhörda betydelsen av denna världsvida aktion, arbetade visionären outtröttligt till slutet av sitt liv med att skicka bönekort runtom i världen. Genom att göra detta kände hon sig ofta oduglig. (81) Vår Fru uppmuntrade henne därför en gång genom att säga, *"Är du rädd? Men jag hjälper dig! Du kommer att märka att spridningen sker som av sig själv."* (15 april, 1951) *"Maria tar fullt ansvar för detta."* (4 april, 1954)

Vår Fru av Alla Folks maning till att arbeta med henne är som om hon tilltalar också oss här i arenan, kära vänner:

"Och nu talar jag till dem som vill ha ett mirakel. Nåväl, jag säger till dem: gå med stor glöd och iver med detta frälsningens och fredens verk och ni kommer att se miraklet!" (1 april, 1951)

"Hjälp till med alla era medel och se till att spridningen sker, var och en på sitt sätt!" (15 juni, 1952)

"Denna aktion är inte för ett land; denna aktion är för alla folk." (11 okt., 1953)

"De har alla rätt till den. Jag försäkrar dig att världen kommer att förändras." (29 april, 1951)

"Spridningen ska ske genom klostren. (82)" (20 mars, 1953)

"I kyrkor och genom moderna medel..." (31 dec., 1951)

"Så kommer Vår Fru av Alla Folk att föras genom hela världen på samma sätt, från stad till stad, från land till land. Denna enkla bön kommer att skapa gemenskap." (17 feb., 1952)

Under tiden har bönen översatts till fler än 70 språk och miljoner bönekort har nått oräkneliga länder genom hela världen. Genom årens lopp har många vackra vittnesbörd, omvändelseberättelser, och till och med helanden och andra mirakel nått helgedomen i Amsterdam. Dessa har skett för att människor har lärt känna Maria som sin personliga moder genom bönekorten.



Till och med kardinaler som till exempel här Hans Helighet, den syriske Kardinalen Ignace Moussa Daoud av Rom (83), prefekt för de Orientaliska Kyrkornas Kongregation, och biskopar från olika kontinenter har gjort vallfärder till Amsterdam och vid Internationella Böndagar vittnat om de nådegåvor de har mottagit i sina stift, som vi ser här, till exempel, Ärkebiskop Charles Bo från Yangon, den största staden i Myanmar. (84, 85) Under tiden finns bilden i talrika kyrkor (86) och kapell. I många länder ser de trogna till att en pilgrimsbild besöker familjer, böngrupper, församlingar, kloster, skolor (87), fängelse och så vidare. Det är naturligtvis nödvändigt att först få prästens eller den ansvariges tillstånd innan man ställer ut den på offentliga platser såsom kyrkor, sjukhus eller skolor.



”Gå med stor glöd och iver med detta verk!”

Tillåt mig, kära vänner, att uppmuntra er till att samarbeta på nytt med denna Vår Frus önskan att dela ut detta böne kort med kärlek.

Det är en sådan vacker uppgift att kunna hjälpa till i denna världsvida aktion för att förbereda de trogna för proklamerandet av en ny Mariansk dogm, om vilken Vår Fru sade, *”När dogmen, den sista dogmen i Mariansk historia, har proklamerats, kommer Vår Fru av Alla Folk att skänka frid, sann frid, till världen.”* (31 maj, 1954)

Miljarder människor vet ingenting om Jesus, sin Frälsare, och om korsets makt. De flesta människor vet inte att Maria är deras alldeles personliga moder. Kan vi vara ansvariga för detta? Runtom i världen hör vi massmedia tala om livshotande faror som växer varje dag och som blir ännu mer skrämmande. Men man är rådvill och finner ingen lösning.

Vår Fru, däremot, har en lösning. Hon ger oss till och med på nytt som den gången i Fatima en ofelbar räddningsplan. Hon ger oss en exakt strategi: *den ”stora världsaktionen”* som hon säger, i vilken alla folk genom vår missionsiver borde vara involverade.

Vi katoliker, som har nåden att känna till och förstå detta, har därför ett stort ansvar.

Människor borde inte kunna säga till oss senare, *"Vad, kände ni till detta? Ni visste hur ni kunde stoppa denna världsvida katastrof och ni talade inte om det för oss?!"*

Om den Mirakulösa Medaljen vet vi att efter tio år hade en miljard redan spritts ut i världen. Vi skulle kunna åstadkomma det med Vår Fru av Alla Folks bönekort på en enda vecka dessa dagar. Vi behöver endast arbeta tillsammans i harmoni med biskopar och präster och använda oss av kommunikationsmedel och media som redan finns tillgängliga för oss. Vår Fru av Alla Folk uppmanar oss att göra exakt detta: *"Denna bön ska spridas i kyrkor och med moderna medel ... så att världen må bli bevarad från förfall, olyckor och krig."* (31 dec., 1951)



Här ser ni en imponerande bild av New York. (88) När jag ser bilder liksom denna tänker jag alltid: så många ljus, så många människor, och Gud vill ha sin boning i var och en av dem! Varendaste en av dem är kallad till att älska Gud av hela sitt hjärta. Vi katoliker har ansvar att föra Maria till dem, som deras moder, och hon kommer sedan att öppna deras själar för den Helige Ande.



När Tvillingtornen kollapsade genom en fullständigt oväntad terrorattack den 11 september, 2001, och Irak-kriget började, delade militära präster ut 50 000 bönekort på endast några få dagar till amerikanska soldater från alla stridskrafter, till och med till icke-katoliker! (89) Var och en svor detsamma: *"Ja, det är exakt vad vi behöver ... att vi må bli bevarade från förfall, olyckor och krig!"* Det var så som Amsterdams bön snabbt blev känd i USA som *"Vår Frus Bön för Fred"* eller *"Vår Frus Fredsbön"*. Fr. Mandato i den amerikanska marinen skickade 2 000 bönekort direkt till USS Bataan warship. Vid Charleston Airforce Base, South Carolina, såg Fr. Del Toro till att alla

piloter och deras besättningar fick bönekortet. Armé kaplanen Carlson såg till det att hans trupper, en bataljon stationerad i Texas, fick 3 000 bönekort kort innan avgången till Irak. På så sätt, delades en kvarts miljon bönekort ut på tre månader endast i USA. På EWTN, den största katolska tv stationen i världen, visades bönen från Amsterdam varje timma.

”Tyskland ligger mig varmt om hjärtat!”

Kära pilgrimer, i Amsterdams budskap talade Vår Fru upprepade gånger till enskilda nationer. Anmärkningsvärt är att Vår Fru av Alla Folk inte talade till något annat land fler gånger än till Tyskland. I inte mindre än tolv budskap vände sig Vår Fru till Tyskland direkt och nämnde det 30 gånger vid namn. Mer än en gång såg visionären Vår Fru med sina fötter fast placerade på Tyskland, vilket alltid hade en särskild betydelse.

Det var i Tyskland som hon avslöjade sin korta men mäktiga bön. Hennes bild målades i Tyskland. Och det var från Tyskland som Vår Fru av Alla Folk ville att spridningen av hennes bön och bild skulle börja. Faktiskt var det här som de allra första bönekorten delades ut! Så, som vi ser, tillsammans med Nederländerna, har Tyskland en unik uppgift och ett stort ansvar!

Det var med bekymrad, moderlig kärlek som Maria riktade sina ord upprepade gånger till dessa två länder och beskrev deras bekymmer: *”Nederländerna är på randen till förfall; det är därför som jag har placerat min fot på det. Från Nederländerna vill jag ge mina ord till världen. Min andra fot är placerad på Tyskland. Guds Moder gråter över Tysklands folk. (90) De har alltid varit mina barn, och det är därför jag också från Tyskland önskar föras in i världen som Vår Fru av Alla Folk.”* (15 aug., 1951)

Vår Fru av Alla Folk beskrev den nuvarande situationen med slående noggrannhet. Redan för femtio år sedan förutsade hon avfallet från tron (91) som vi ser idag, i en tid när kyrkorna i Tyskland fortfarande var fulla liksom de i Nederländerna, och ingen kunde ha föreställt sig vad som skulle komma att ske.

”De unga måste avhållas från modern hedendom.” (3 dec., 1949) *”Tyskland, var varnade!... Människorna är goda, men de dras hit och dit och kan inte finna någon utväg. Stackars Tyskland!”* (16 dec., 1949) *”Ett falskt spel spelas med det.”* (27 maj, 1950)

”De andra är mycket upptagna med att dra det tyska folket bort från Rom... Det finns andra som arbetar med att förstöra Tyskland” (16 nov., 1950) *”Tyskland ligger mig varmt om hjärtat!”* (11 feb., 1951) *”Sonen vill ge Sitt särskilda beskydd och har sänt mig för att hjälpa Tyskland.”* (16 nov., 1950) *”De ska arbeta hårt, hårt i detta land för att föra människorna, som har strövat långt, långt bort, tillbaka till detta centrum, Korset. Prästerna är för få, men lekmännen är många... Arbeta här framför allt med stor kärlek och aktiv kärlek till nästan.”* (11 feb., 1951)





92

För nio år sedan beskrev den Mest Vörndnadsvärda nu pensionerade Hjälpbiskopen i Würzburg Helmut Bauer (92), den dramatiska sanningen i denna förutsägelse. I ett föredrag om Fatima, den 13 oktober år 2000, talade han om det chockerande *"förfallet av vår tro, vårt förakt för Gud och förnekelsen av Gud"* och påpekade att inte ens hälften av befolkningen bekänner sig som troende längre. I före detta Östtyskland är 80 procent inte ens döpta!

Biskop Bauer sade ordagrant: *"Vi måste återigen erkänna det inre hotet mot vår tro i vårt land. I våra familjer är Gud en okänd existens. Bön sker inte. Vi skäms över att tala om Gud. Till och med mor- och farföräldrar utgör här inget undantag... Det är dags att vi vaknar upp!... Idag finns ingen annan väg än den*

Marianska vägen genom vilken Gud kommer till denna jord!" Biskop Bauer hade sannerligen rätt i sin Marianska väg!



93

Idag, när till och med barn och ungdomar betar sig på ett påfallande destruktivt sätt på grund av att deras inre sår kanske orsakade av en moders brist på ömhet, kommer Maria som en moder, som Moder till Alla Folk, för att hela genom sin kärlek. Hon förklarar detta kort och slående i de så kallade Eukaristiska Upplevelserna som började parallellt med budskapen 1958 och fram till dem som publicerades till den 25 mars, 1984.

Hon sade en gång, *"En kyrka och ett folk utan en moder är som en kropp utan själ."* (Eukaristisk Upplevelse den 31 maj, 1965)



94

Christa Meves talar också ur sina årtionden av erfarenhet med psykologiskt skadade barn och ungdomar om detta vitala moder-barn förhållande.

"När det föds känner ett barn sin moders hjärtslag, det känner igen hennes röst, ja till och med smaken av hennes egen mjölk (93) som liknar fostervattnet... Och inom några få veckor från födelsen, blir barnet bekant med sin mors ansikte... (94) Det måste känna igen hennes ansikte, för barnet vet att hon är den som garanterar dess liv. Om denna garant saknas för en längre tid, uppfattar barnet detta som livshotande.

Under det första året behöver ett barn också sin mors välbekanta hjärtslag. Mödrar lägger sina gråtande barn intuitivt på sin vänstra sida (95) så att de kan känna deras hjärtslag. Det känner igen rytmen redan från sin moders sköte."



95

Vad denna moder och forskare visar här är likaså sant för religiöst liv. Angående detta, låt oss igen höra Vår Moder till Alla Folks kärleksfulla röst: *"En kyrka och ett folk utan en moder är som en kropp utan själ."*



”Förstå detta väl: Också Herren behövde Sin moder för att födas. (96) Genom modern kommer liv. Därför måste hon föras in i era kyrkor och bland folken, och ni kommer att få uppleva en blomning.”
 (Eukaristisk Upplevelse den 25 mars, 1973)

Undret av den blomstrande Kyrkan kommer utan tvivel att ske också här i Tyskland, i Europa och på alla världens kontinenter!



Men vi alla måste hjälpa till med ny övertygelse och genom spridningen av hennes bild och bön (97), genom den [världsvida aktionen](#) som Vår Moder till Alla Folk har gett oss och som kommer att bringa [frälsning](#) och [frid](#). För det är på denna väg som kallas ”MARIA”, denna väg som kallas ”MODER” som Gud vill leda alla människor till sann frid. (98)

Hon garanterar detta i sitt budskap den 31 maj, 1955: *”Vår Fru kommer att uppfylla sitt löfte och sann frid kommer att komma.”*



Vid Böndagen i Köln den 31 maj, 2009, vid slutet av Pingsthögtidens Heliga Mässa, bad Hans Eminens Joachim Meisner, Hans Excellens Jozef M. Punt, alla närvarande präster och alla troende den invigningsbön som Påven Johannes Paulus II bad på St. Petersplatsen den 25 mars, 1984, då han vigde hela världen till Marias Obefläckade Hjärta.



P. Paul Maria Sigl föddes den 22 oktober, 1949 i Natters/Tyrol, Österrike,
och prästvigdes i Uppenbarelsekapellet i Fatima den 8 december, 1992.

Han är den andlige ledaren för det internationella Missionssamfundet med Påvlig Rätt "PDF-Family of Mary"
och grundare, och ordförande i den allmänna kyrkliga organisationen för påvliga rättigheter,
"Work of Jesus the High Priest" (Opus J.S.S.).

Hän kände visionären Ida Peerdeman i mer än 25 år och hon var en andlig moder för honom i hans prästämbete.
Han kan därför anses vara en av de främsta kännarna av Amsterdams Budskap.

Bilder

Framsida: Kölns Katedral, Tyskland

Baksida: © Wallraf-Richartz-Museum, Köln, Tyskland

Utgivare:

Förderstiftung Familie Mariens

Niederstraße 65

41460 NEUSS

Tyskland

Ytterligare exemplar av detta föredrag och vidare information om Vår Fru av Alla Folk finns tillgänglig från

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren

Diepenbrockstraat 3

NL-1077 VX Amsterdam

Nederländerna

Tel.: +31/20/6620504 - Fax: +31/20/4711333

E-Post: info@de-vrouwe.info

"FAMILY OF MARY'S" HEMSIDA OM Vår Fru av Alla Folk: WWW.DE-VROUWE.INFO



Pingstmiraklet – okänd mästare, Köln, 1350

”FÖRSTÅ FÖLJANDE ORD VÄL:

VÅR FRU AV ALLA FOLK FÅR OCH KOMMER ATT SKÄNKA

NÅD, FRÄLSNING OCH FRID

TILL ALLA MÄNNISKOR I DENNA VÄRLD SOM TAR SIN TILLFLYKT TILL HENNE.

NI, EMELLERTID, SKA FÖRA VÅR

FRU AV ALLA FOLK UT I HELA VÄRLDEN!”

Amsterdams budskap från 17 februari, 1952